



Naam
 Wachtwoord
 Vergeten?

home - magazines

Sex & Schoneheid
 Over seks, liefde en vriendschap. Over aandacht, voor jezelf en de ander.



Vrij & Vrije Tijd
 Wat doe je met je tijd? Pak je een boek? Kijk je een film? Ga je erop uit? De keus is aan jou.



Wonen & Werken
 Een dak boven je hoofd? Lets om handen hebben? Wonen en werken is meer dan dat.



School & Studie
 Lees over leren en studeren met een handicap.



Hulpmiddelen & Techniek
 Niet jij bent beperkt, maar jouw omgeving. Aanpassingen werken belemmeringen weg.



MEEDOEN

- ▶ Hulphond
- ▶ Helpulphonden
- ▶ Participatieprijs 2007
- ▶ Strijd voor WAO
- ▶ Leuke foto
- ▶ Lekker op stap
- ▶ Niet Bang Maar
- ▶ Mis(s) 2007
- ▶ Fototentoonstelling
- ▶ DVD Chronisch ziek
- ▶ Leven in Nijmegen
- ▶ Heb jij een ambitie?

VRIJWILLIGERSWERK

- ▶ Dove Bonen op Reis

PARKEREN

- ▶ Tabel parkeren

INTERNATIONAAL

- ▶ Handicap in arm land
- ▶ Rolstoelen in Vietnam
- ▶ Helpen in Kameroen

EEN BOEK MAKEN

- ▶ In balans, uit balans

AAN HET WERK

- ▶ Valid Express
- ▶ Eigen bedrijf beginnen
- ▶ Netwerk nOhandicap
- ▶ OndernemersZ Inc.
- ▶ Wijzer Werken
- ▶ Trainingen
WijzerWerken
- ▶ Regel je reïntegratie
- ▶ WAO-actie 21 maart
- ▶ Onbegrensd Talent
- ▶ Werken in een kwekerij
- ▶ Werknemer gezocht
- ▶ Sit-down comedian
- ▶ Brand New Day
- ▶ Jong met baan
- ▶ Tv-serie eigen bedrijf
- ▶ Vrouw uit WAO
- ▶ Rabobank
- ▶ De rode loper
- ▶ Wajong Werkgever 2006
- ▶ Quickscan
- ▶ Maatjes gezocht!
- ▶ Telefoonbaan
- ▶ Wajongcafe.nl
- ▶ CV BiiSluiter

FOTOTENTOONSTELLING

Magazine > Wonen & Werken > Meedoen > Fototentoonstelling

Tentoonstelling rolstoelfotograaf Jan Beerling: Wat niet kan dat moet nog

'Wat niet kan dat moet nog' is de titel van een opmerkelijke expositie van de Hengelose beeldend kunstenaar Jan Beerling. De beelden voor deze expositie maakte Jan tijdens zijn eigen revalidatieproces. In het revalidatiecentrum maakte hij foto's vanuit zijn bed. Hij fotografeerde mede-revalidanten en verwerkte beelden van zijn eigen MRI-scan in een video.

Jan is zelfstandig ondernemer. Hij werkt als fotograaf en free-lance journalist/tekstschrijver. Daarnaast is hij docent fotografie bij Crea, centrum voor kunsteducatie in Hengelo. In augustus 2006 viel Jan van de trap en liep een dwarsleesie op.

Wat niet kan dat moet nog

De expositie 'Wat niet kan dat moet nog' bestaat uit vier delen: D4/1A, Staring U!, Starring Patricia en Aquilinus.

In 'D4/1A' bekijkt Jan de wereld eerst met een klein cameraatje vanuit zijn ziekenhuisbed. Later komen zijn mederevalidanten en het revalidatiecentrum in beeld.



Voor 'Starring U!' poseren revalidanten in zelfgekozen outfit voor zijn camera in de studio. In 'Starring Patricia' gaat de fotograaf met een model in rolstoel op locatie. 'Aquilinus' tenslotte is de video waarin Jan zijn MRI scans verwerkte en er muziek bij componeerde.

Opening

Neurochirurg Ron de Graaff van het Medisch Spectrum Twente opent de expositie op 13 januari om 16.00 uur in fotogalerie Kistemaker te Oldenzaal. Het bluesduo Tiny Pete en Carlos Caballo verzorgt de muzikale omljsting. De expositie 'Wat niet kan dat moet nog' is van 13 januari t/m 29 maart te zien in fotogalerie Kistemaker, Kerkstraat 6 te Oldenzaal.



- ▶ Fotografe
- ▶ Wajong-Proof?

HELPEDE HANDEN

- ▶ Hulphond
- ▶ Thuiszorg
- ▶ Als hulp uitblijft
- ▶ Mantelzorg
- ▶ Jong en (on)bezorgd

JE HUIS

- ▶ Babymeubels
- ▶ Routeplanner
- ▶ Wvg
- ▶ Domotica
- ▶ Hulpmiddel verhuizen

WOONVORMEN

- ▶ Kiezen
- ▶ Wonen in Fokus
- ▶ Fokus: schrijf je in!
- ▶ WoonMere

MAGAZINES

- ▶ Sex & Schoonheid
- ▶ Vrij & Vrije Tijd
- ▶ Wonen & Werken
- ▶ School & Studie
- ▶ Hulpmiddelen & Techniek
- ▶ Sport
- ▶ Columns

Columns

Jan is behalve beeldend kunstenaar ook tekstschrijver. Over zijn ongeluk en zijn leven dat daarop volgde, schrijft hij wekelijks een column voor het Hengelo's Weekblad en TwentH Ruiten Drie Almelo (huis-aan-huis-kranten). Stukjes tekst waarin hij mijmert over het jaar dat achter hem ligt, nadenkt over een huis dat beter past bij zijn nieuwe situatie (het huis van de Teletubbies lijkt hem wel wat) en uitlegt dat hij het soms moeilijk heeft maar ondanks dat nog steeds geniet van de geneugten van het leven (een Belgisch biertje, een omhelzing). Zijn columns zijn ook te lezen op zijn [eigen website](#).





Geplaatst door Geerd op vrijdag 11 januari 2008 om 14:28

LINKS



